

Welkomstwoord.

Namens de Vereniging Dorpsbelang Fochteloo, de Beheerscommissie Dorpshuis Et Legien en de Activiteiten commissie de Korhoenders, allen hartelijk welkom bij deze plechtigheid.

Speciaal een woord van welkom aan de nabestaanden van Taeke Schuilenga.

Ook hartelijk welkom het Duo van de Ploeg, bijna burens, die dit komende uurtje het een en ander muzikaal zal omlijsten met zang en gitaarspel.

Deze plechtigheid bestaat uit twee delen:

Het eerste deel is voornamelijk stilstaan bij een gebeurtenis die de plaatselijke geschiedenis heeft geschreven in 1943 en het offer dat gebracht is te gedenken, waarvoor en waarom tenslotte een krans zal worden gelegd. Het tweede deel is weggelegd voor 't bedenken dat 70 jaar geleden, hier op 13 april, en landelijk op 5 mei, tenslotte de bevrijding kwam.

Is er nog reden voor feestvieren of is bevrijd zijn en vrijheid zo weinig betekenisvol, dat doorgaan in de alledaagse tredmolen de normaalste zaak van de wereld aan het worden is..... Toch willen wij hier en nu die sleur doorbreken en samen een moment stilstaan bij die geschiedenis om te beseffen dat 70 jaar na de bevrijding, vrijheid niet vanzelfsprekend en gewoon is, integendeel! Kijk maar naar de wereld om ons heen en zie.

Maar nu eerst terug in de tijd, we tellen 1941.

Leunend tegen een lantaarnpaal, wachtend op haar geliefde zeeman danwel soldaat, die vertrekt naar het Oostfront, is het de Lilli Marlene van dichter Hans Leip, die merkwaardigerwijs aan beide zijden van de strijdende partijen furore heeft gemaakt.

Dames en heren, het Duo v.d. Ploeg met Lilli Marlene.

Hierna het programma.

Tenslotte. 70 jaar bevrijding.

Bevrijd worden van een juk dat zwaar drukt, dat juk dat alle vrijheid in en op je leven wegneemt, dat juk dat tot in je merg, tot in je ziel blijft echoën..... dáárvan bevrijd worden is voor wie het niet heeft meegemaakt, niet te bevatten. Maar mogelijk wel te bedenken, dat bevrijding en vrijheid in elkaars verlengde liggen. En over vrijheid weten we allemaal mee te praten. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloven, vrijheid van denken, vrijheid van gaan en staan. En bij vrijheid horen rechten (en plichten), vastgelegd in de 54 artikelen in de Universele Rechten van de Mens.....

Als je je weet te verplaatsen in de gedachte, in het idee dat je bevrijd moet zijn om in vrijheid te leven, als je tot het diepe besef komt dat vrijheid niet een vanzelfsprekend gegeven is, maar bevochten is en verdedigd moet worden. En realiseer je dat ónze vrijheid nog lang niet de vrijheid voor de hele mensheid is en dat die Universele Rechten voor het overgrote deel van de wereld bij lange na nog niet wordt gerespecteerd. Deze gedachte moet diep in je geworteld worden.

Pas dan heb je reden om nu, 70 jaar na de bevrijding van het juk van toen, een tevreden gevoel te hebben en blij van binnen te worden. Dán heb je redenen om dit te vieren.

Vier de vrijheid, vier het leven.

Dank voor uw komst, dank aan fam. Schuilenga, dank aan alle organisatoren, speciaal het Duo van de Ploeg.

U wordt uitgenodigd, na het "We 'll meet again", voor koffie of thee.

Maarten Jeronimus.