

Via mijn tante Maaïke heb ik vernomen dat er a.s. zaterdag een herdenking wordt gehouden bij het monument van mijn overgrootvader Taeke Schuilenga. Misschien ten overvloede, maar mijn overgrootvader was geen gesneuvelde soldaat, maar een fabrikant (de Bijenkorf beschuitfabriek) uit Surhuisterveen die door Bellmer is vermoord in het kader van de Sibertanne-actie als represailles voor het vermoorden van de zoon van de NSB'er Pier Nobach. Ze dachten dat de zonen van Taeke Schuilenga erachter zaten. In het boek *Het Scholtenhuis 1940-1945* door drs. Monique Brinks wordt in hoofdstuk 6 (blz. 55 e.v.) hierover geschreven. Mijn overgrootvader stond verder bekend als openlijk antinazi en mijn opa Piet en zijn broers en zus Etty hebben zijn zelfs een tijd gevangen geweest in de Leeuwarder gevangenis. Na de dood van mijn overgrootvader moesten de zonen een tijd onderduiken. In 'Een laatste saluut' van Jack Kooistra (blz. 379) wordt ook even kort stilgestaan bij mijn overgrootvader. Hij was een zeer geliefd man in Surhuisterveen en het schijnt dat bij zijn begrafenis de hele dorp mee gelopen heeft met het wegdragen van de kist. Ik ben dan ook trots op hem en de moed die hij toonde als burger tijdens de oorlog.